

Bomenplantdag Calandtroep

Onze bomenactie is een groot succes! Op zaterdag 16 april is het dan zover, we gaan naar ons kampterrein in 't Schijf om heel veel bomen te planten. De welpen zullen tussen 10:45 en 11:00 uur verzamelen op het clubhuis om vervolgens met elkaar per auto naar Brabant te gaan. Om 12:00 uur komen we dan aan op het kampterrein en zullen we samen met de verkenners ons zelf meegebrachte lunchpakket opeten. Na het eten gaan we in groepjes het terrein op om de bomen te planten. In de middag zullen we ook nog even het bos in gaan voor een echt bos spel! Rond 16:00 uur zullen we dan weer terug naar Rotterdam rijden, zodat iedereen om 17:00 uur vanaf het groepshuis weer naar huis kan gaan.

Wij zoeken nog een aantal ouders die met de welpen naar Schijf willen rijden. Deze ouders kunnen dan de middag gezellig op en rond het terrein besteden, zodat we rond 16:00 uur weer terug naar Rotterdam kunnen rijden. Als je in de gelegenheid bent om te rijden, geef je dan bij Baloe op (06-52355410 of kvtigchelhoven@calandtroep.nl) en geef even aan hoeveel plaatsen je beschikbaar hebt voor welpen en leiding. De welpen moeten dus lekkere boskleding aantrekken en schoenen/laarzen. Het uniform mag thuis blijven. Neem een lunchpakket mee en als je een schep hebt neem die ook mee.



Schoonmaak Odysseus

Op zaterdag 23 april is het bij de verkenners optuigdag. Zij gaan dan hun boten klaarmaken voor het vaarseizoen. Ons wachtschip, de Odysseus, moet ook weer vaarklaar worden gemaakt. Wij zouden het heel fijn vinden als een aantal ouders ons die middag kan helpen met het schoonmaken van de Odysseus. Na zo'n winterperiode is het geen luxe om de koelkast even uit te soppen, het vloerkleed extra te stofzuigen, het stof uit de pannen te spoelen, noem maar op. Mocht u willen helpen, kunt u zich opgeven bij Schipper Durkstra, mdurkstra@calandtroep.nl of via Whatsapp (06-198549292).



St. Joriskampvuur

In de ochtend van 23 april hebben we een opkomst met een thema randje. Om 12:00 uur gaan de welpen gewoon naar huis MAAR.....

Het wordt weer eens tijd voor een ouderwets gezellig St. Joriskampvuur. 23 april is ieder jaar St. Jorisdag. Voor scouts over de hele wereld is dit een dag waarop we bij elkaar komen rond het kampvuur, liedjes zingen, verhalen vertellen, maar ook met elkaar de belofte hernieuwen. Een aantal welpen zal dan ook overvliegen naar de zeeverkenners. Voor ons allemaal een waardevolle dag.

Wij zouden het heel fijn vinden als we dit jaar deze dag weer met alle welpen, verkenners, leiding, maar ook met alle ouders, opa's, oma's, vrienden, bekenden en oud-leiding zouden kunnen vieren.

U bent van harte welkom op zaterdag 23 april vanaf 18:30 uur. We zullen om ongeveer 19:00 uur beginnen en verwachten tussen 20:30 en 21:00 uur te eindigen.

Drie puntjes om even op te letten:

- 1) Het kan fris zijn, we zitten buiten, dus neem een warme trui of een deken mee.
- 2) Als het regent gaat het hele feest niet door. U hoort dat tijdig (op zaterdag) via Whatsapp.
- 3) Op de Noorderkanaalweg is het helaas verboden te parkeren en op het eigen terrein is helaas ook geen plek, hier liggen namelijk alle boten. Probeer dus een plekje in de omgeving te zoeken.



Bij vragen weet u ons te vinden! Hopelijk tot de 23^{ste}!